

## Philip Staal

---

**From:** "elma verhey" <vnwar@euronet.nl>  
**To:** "Philip Staal" <philip@sisanit.com>  
**Sent:** 14:28 2005 יוני 08 יום רביעי  
**Subject:** Re: Lezing

Dag Philip,

*Archief Philip Staal*

Het was een hele interessante avond. Het zaaltje zat flink vol, en ik kreeg de hartelijke groeten van Marcel via Hanneke Wijgh. Natuurlijk had ik haar boek over haar "foute vader" gelezen. De zaal was onder de indruk en Harry en Sieny Cohen (van de creche) kwamen na afloop naar mij toe om me te complimenteren met mijn moed en zeiden dat ik vooral moet doorgaan! Ook anderen deden dat, en er was eigenlijk niemand die het met JMW eens was. Er was een rabbijn (naam vergeten) die bozig was omdat hij dacht ik de orthodoxie een veeg uit de pan gaf, maar het ging vooral over mijn kritiek op de zionisten. Er was ook een oorlogswes die jarenlang in Israel heeft gewoond, boordevol kritiek op Le-Ezrath. Helaas heb ik haar naam niet. Te veel mensen om het allemaal te onthouden en bijna allemaal nieuwe gezichten! Het NIW was er overigens ook.

Van Mimi Gutmann heb ik gehoord dat Vuijsje een daglang bij haar is geweest..... Heeft geprobeerd om haar onderuit te halen, suggereerde zelfs dat het geld zou zijn ingepikt door haar (overleden)zuster! Mimi neemt geen genoegen met excuses en eist geld. Of dat gaat lukken weet ik natuurlijk niet. Ik blijf vanuit hier een beetje druk op de ketel houden, voorzover ik dat kan natuurlijk!

In augustus spreek ik op het congres voor ondergedoken kinderen in Amsterdam en de uitgever gaat proberen om nog meer lezingen te organiseren in het land. Amsterdam is natuurlijk maar één plek, in Groningen wonen ook mensen! In het blad van de VbV (mei-nummer) stond een pagina-groot stuk anti JMW. Weet jij wie het VbV runt, is dat Flory Neter? Heb jij een faxnummer? Dan kan ik het sturen, net als het stukje uit Historisch Nieuwsblad.

Ook kreeg ik een brief van Alex Lesgever, jou welbekend. Hij heeft een brief aan Vuijsje geschreven waarin hij stelt dat Vuijsje niet weet waar hij het over heeft. Vuijsje heeft per kerende post om een gesprek gevraagd, en Lex heeft inmiddels zijn Ezrath-dossier opgevraagd. Ik denk dat de tactiek van Vuijsje is om iedereen zoveel mogelijk te isoleren van elkaar. In hun eentje denkt hij ze aan te kunnen, maar als ze zich gezamenlijk tot hem zouden richten, dan wordt het andere koek natuurlijk. Maar of ze ook bereid zijn samen op te trekken? Ik heb daar een hard hoofd in eerlijk gezegd.

Ik stuur je mijn lezing in een aparte mail, maar zet 'm nog maar even niet op de website. Ik wil 'm gebruiken voor toekomstige lezingen, en

als iedereen de tekst al heeft gelezen, maakt dat het er niet spannender op. Mijn David was onder de indruk. Hij kende de tekst notabene, want had 'm van te voren gelezen, en hij heeft vijf jaar alle wel en wee meegekregen. Maar het is toch nog wat anders als je de tekst voorgelezen krijgt, en als een hele zaal muisstil luistert. Je kon een speld horen vallen, en ik voelde dat de zaal diep geraakt was.  
Enfin, tot zover!

Hartelijke groeten, Elma.