

Over *Een kind van de rekening*:
'Een fascinerend boek, dat glashelder laat zien hoe gedurende de eerste jaren na de oorlog, ook als het om de joodse oorlogswezen ging, de individuele belangen volkomen ondergeschikt werden gemaakt aan als van een hogere orde aangemerkte collectieve doeleinden.'
– J.C.H. Blom, directeur van het NIOD

Over *Om het joodse kind*:

'Op mijn lijstje van beste boeken van het jaar.' – *Historisch Nieuwsblad*

'Een integer boek, dat een onthullend licht werpt op de naoorlogse samenleving.' – *de Volkskrant*

'Een boek dat je met gebalde vuisten in één ruk uitleest.' – *Auschwitz Bulletin*

'Ik heb dit boek met grote bewondering gelezen.' – Dr. L. de Jong

Een onthullend verslag

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog bleven tal van joodse onderduikkinderen verweesd achter. De erfenissen en tegoeden waar zij recht op hadden, werden op zeer omstreden wijze beheerd. Journaliste Elma Verhey ontrefelde het schandaal van de joodse weeskinderen, die opnieuw kind van de rekening werden.

Nederlandse verzetsgroepen slaagden er tijdens de oorlog in honderden joodse kinderen te laten onderduiken bij niet-joodse pleeggezinnen. Toen de oorlog voorbij was, waren de meeste van die kinderen hun ouders kwijt. Als ze niet bij familie konden worden ondergebracht, bleven sommigen bij hun onderduikouders wonen. Andere kinderen kwamen in een van de joodse weeshuizen terecht. Een joodse voogdij-instelling beheerde de financiële zaken van de onderduikkinderen tot ze volwassen waren. Hoe sprongen zij om met de financiële belangen van de honderden kinderen voor wie zij verantwoordelijk waren? Wat gebeurde er met de vermogens die zij van hun vermoorde ouders en andere omgekomen familieleden erfden?

ELMA VERHEY

Kind van de rekening

HET RECHTSHERSTEL VAN DE JOODSE OORLOGSWEESKINDEREN



ELMA VERHEY (1951) is redacteur van *Vrij Nederland*. Eerder schreef ze *Om het joodse kind*, een spraakmakend boek over het naoorlogse conflict over de joodse oorlogswezen.

VN-journaliste Elma Verhey concludeert na diepgaand onderzoek en vele gesprekken met de kinderen van toen, dat het geld van de oorlogswezen werd gebruikt voor andere doeleinden. Zonder overleg met de kinderen werd het gebruikt voor de opbouw van de staat Israël, besteed aan pleegouderzorg of aan de instandhouding van joodse kindertehuizen.

Kind van de rekening is een aanvulling op de wereldwijde discussie over het rechtsherstel van de slachtoffers van de holocaust. Het is ook een onthutsend verslag van een tijd waarin de toch al zo getroffen joodse gemeenschap in Nederland werd verscheurd door een dramatische interne machtsstrijd.

PROMOTIE

> [auteursinterviews](#)

> [lezersacties](#)