

V/R

De WelEd. Heer Kaneel
p/a Rudelsheimstichting

Archief Philip Staal

HILVERSUM

Geachte Heer Kaneel,

Ingevolge toezegging doe ik U hieronder enige gegevens toekomen omtrent de Ouders van Marcel en Philip Staal.

Gegevens geboorte :

Isaac Staal, geb. te Amsterdam, 5/12/'09.

Anna Nathan, ook genaamd Cohen, geb. waarschijnlijk te Amsterdam, 21/11/

Het echtpaar heeft gewoond te Amsterdam, aan de Plant. Muidergr. 8¹/₁.

Huwelijk :

Het burgerlijk huwelijk vond plaats op 14/9/'38; het kerkelijk huwelijk of op die dag, of omstreeks die tijd.

Beroep :

De Heer Staal, vroeger diamantbewerker, had zich na de grote crisis van 1929/'30 toegelegd op het bewerken en beschilderen van sierlampjes en kapjes. Hieruit ontstond een bedrijfje, hetwelk hij in een 10-tal jaren tot een bedrijf met enige werknemers heeft kunnen uitbouwen.

Hij werkte onder de naam : Electriche Lampekappenindustrie "Modern".

Financiële omstandigheden :

Wegens gebrek aan kapitaal waren de financiële omstandigheden vooral in de eerste jaren zeer moeilijk. De laatste jaren, toen de inkomsten wat ruimer vloeiden, ging het wat beter, ook al waren er steeds zorgelijke tijden in verband met het te kleine kapitaal voor de financiering van het geleidelijk in omvang toegenomen bedrijf.

Algemene omstandigheden :

De beide Ouders stammen uit een eenvoudig burgerlijk milieu. Schoolonderwijs van beiden niet verder dan L.O. De Vader heeft zich echter door zelf-studie wat verder ontwikkeld, hoewel dit toch algemeen nog van beperkte omvang is gebleven.

Gebeurtenissen 1942/'43 :

Teneinde zich voor tewerkstelling te beveiligen, nam de Heer Staal deel in een tezamen met enige nichtjes opgericht tehuis voor Ouden van Dagen. Dit tehuis is begin 1943 door de Duitsers leeggehaald, waarbij de nichtjes naar Polen werden gedeporteerd. De Heer Staal was ten tijde van dit gebeuren toevallig niet aanwezig en ontsnapte op die wijze daaraan. In Mei 1943 achtte hij de toestand toch ook wel critiek en in verband hiermede liet men de kinderen onderduiken. Dit vond plaats in de late avond. De volgende ochtend zou het echtpaar zelf ook vertrekken. Dit is helaas mislukt, daar juist die nacht de grote Centrum-razzia plaats had. Beide werden meegenomen en gedeporteerd.

De kinderen zijn destijds onmiddellijk ondergebracht in Soest in een kindertehuis, dat aldaar werd gedreven door Mw.D.H.v.Woerden-Vingerhoeds, Oude Utr.weg 48. Omstreeks April/Mei 1946 werd dit kindertehuis overgeplaatst naar Baarn, aan de Cantonlaan 19. Van daar uit zijn de kinderen naar de Rudelsheim Stichting overgegaan.

Dit zijn alle gegevens die ik U kan verschaffen. Mocht U echter nog speciale inlichtingen wensen te ontvangen, wilt U mij dit dan even berichten? Ik zal dan trachten nog wat nadere gegevens te verkrijgen.

Inmiddels verblijf ik,

Hoogachtend,

