

Philip Staal

From: "Philip Staal" <philip@staal.bz>
To: "Irka Potsdammer Anstadt" <irkapots@xs4all.nl>
Sent: 19:21 2011 מאי 06 יום שישי
Subject: Re: geschiedenis ,bijna buurkinderen op Muidergracht.

Geachte mevrouw Potsdammer Anstadt, beste Irka,

Archief Philip Staal

Bedankt voor uw snelle reactie. Ik ben erg benieuwd wat uw moeder zich nog herinnerd.

Met vriendelijke groet,
 Philip Staal
 ===

Archief Philip Staal

----- Original Message -----

From: [Irka Potsdammer Anstadt](#)
To: [Philip Staal](#)
Sent: Friday, May 06, 2011 6:03 PM
Subject: Re: geschiedenis ,bijna buurkinderen op Muidergracht.

Geachte Heer Philip Staal,
 Nog een kort antwoord.

Ik schrik erg van wat u mij nu vertelt. Ik heb spontaan in een opwelling gereageerd er van uitgaande dat U inderdaad op nr. 87 geboren was. Ik vind dit nu ineens een gruwelijk idee dat wij in het huis van Uw! gedeporteerde ouders gewoond zouden hebben. Ook wist ik niet dat U mijn vader in 2004 gesproken hebt. Ik was vanochtend bij mijn vader, die nogal ziek is en op dit moment niet erg helder. Normaal zou ik met hem nog even dit verhaal over deze buurhuizen en mijn mail naar U gesproken hebben. Daar was het nu echter niet het moment voor. Ik ga zeker proberen nog aan het boek "roestvrij staal" te komen en de websites bekijken. Ook zal ik mijn moeder (ouders zijn al zeer lang gescheiden) nog eens vragen of zij nog iets meer weet over de achtergrond van nr. 89 en 87. Zij beschikt over een ijzeren geheugen, roestvrij staal zou je bijna zeggen. Voor alle zekerheid mijn tel.nr. 020 /6621528.

Het filmpje voelt nu als erg ongepast! Neem mij dat niet kwalijk. Met vriendelijke groet Irka Potsdammer Anstadt.

----- Original Message -----

From: [Philip Staal](#)
To: [Irka Potsdammer Anstadt](#)
Sent: Friday, May 06, 2011 6:06 PM
Subject: Re: geschiedenis ,bijna buurkinderen op Muidergracht.

Geachte mevrouw Potsdammer Anstadt,

Bedankt voor uw e-mail, die ik nu pas zie omdat ik een paar dagen de computer niet had aangezet.

Naar aanleiding van mijn onderzoek in het kader van de Marorgelden, heb ik uw vader op 14 januari 2004 ontmoet in zijn woning aan de Stadionkade 20, Amsterdam. Reden van mijn bezoek was het feit dat ik erachter was gekomen dat uw vader, tijdens de oorlog, het huis huurde waaruit mijn ouders gedeporteerd waren. Tijdens ons gesprek bevestigde uw vader dit. Ik schrijf hierover in mijn boek Roestvrijstaal (2008) op de pagina's 24 en 25. Meer informatie over mijn boek kunt u lezen op mijn website:

www.roestvrij-staal.com of www.wezen.org of www.ww2.bz of www.staal.bz (Roestvrijstaal is ook te downloaden via een van deze websites).

Volgens uw e-mail bent u geboren op de Plantage Muidergracht 89. Ik ben geboren op de Plantage Muidergracht 87 (buren).

Echter, ik heb ook papieren gevonden waarin vermeld staat als mijn geboorteplaats, Plantage Muidergracht 89.

Destijds had ik aangenomen dat dit een vergissing was.

Mijn ouders hadden een fabriekje en het zou mogelijk zijn dat ze op 87 woonde en op 89 hun bedrijfje hadden of andersom (helaas is er niemand meer die ik dit kan vragen).

Bedankt voor het sturen van de link.

Ik zou u graag ontmoeten wanneer ik weer in Nederland ben of anders misschien per telefoon met elkaar spreken.

Met vriendelijke groet,

Philip Staal

=====

----- Original Message -----

From: [Irka Potsdammer Anstadt](mailto:Irka.Potsdammer@Anstadt.nl)

To: Philip@staal.bz

Sent: Wednesday, May 04, 2011 1:06 PM

Subject: geschiedenis ,bijna buurkinderen op Muidergracht.

Geachte Heer Philip Staal,

In het kader van de 4e Mei waarop wij in Nederland nog altijd onze doden herdenken werd er een site gelanceerd waarop Nederlanders kijken kunnen of er eventueel joodse mensen ooit in hun huis gewoond hadden en wat er verder geschiedde.

<http://www.communityjoodsmonument.nl/page/249245>

Toen ik zelf ging kijken naar mijn ouderlijk huis op Plantage muidergracht 89!! Trof ik U "als buurjongen" en een deel van Uw verhaal aan. Het ontroerde me sterk. U op nr. 87 in '41 geboren joods. Ik in '42! ook joods en direct ondergedoken, kwam in '45 terug op de Muidergracht. Mijn ouders hadden het overleefd en hadden reeds met valse papieren als joods gezin dit huis op nr. 89 gehuurd! U was wees geworden en weg! met al het verdriet van dien. Ik was terug bij mijn ouders die ik totaal niet kende en wilde de eerste 10 jaar van mijn leven getraumatiseerd en verdrietig alleen maar terug naar mijn pleegouders in Beverwijk. Zo waanzinnig kan het gaan. Mijn nichtje maakte een klein filmpje over het verhaal van mijn ouders (haar grootouders) die inmiddels 90! zijn over de tijd 1944 in dat huis ("naast U") op die Muidergracht, in het kader van haar studie geschiedenis. Ze is intussen vorig jaar afgestudeerd. Mijn vader, Milo Anstadt heeft in één van zijn boeken over de oorlog ook de periode op de Muidergracht nr 89 beschreven.. Ik stuur U het youtube filmpje met een heel klein stukje geschiedenis van het buurhuis. Ik was simpelweg getroffen door deze twee geschiedenissen van "joodse huizen" en dat is natuurlijk ook het doel geweest van deze site: opnieuw bewustwording.

Met vriendelijke groet, Irka Potsdammer Anstadt. <http://www.youtube.com/watch?v=UG9Htm-yH8U>