

Notitie SMO vergadering 26 november 2004

Zwart + blauw: bestuur staat achter Staal en stapt op

Zwart + groen: bestuur laat Staal vallen

Dame en heren van het bestuur SMO, waarnemers van het ministerie.

Archief Philip Staal

Meneer de voorzitter, ik verzoek u om mij te laten uitspreken, het zal enkele minuten duren. Het begin van mij betoog is niet plezierig maar ik beloof u dat het toch de moeite waard is want aan het einde heb ik een leuke verrassing voor u.

Na twee jaar onderhandeld te hebben voor restitutie WO II Tegoeden werd ik aangesteld door minister Zalm als bestuurslid SMO en door het bestuur benoemd tot penningmeester.

We doen dit bestuurswerk (in Nederland noemen ze dat 'liefdewerk oud papier) met zijn allen nu vier jaar. We doen dit met zijn allen omdat we een job te doen hebben om, en nu spreek ik voor mezelf 'de cirkel' te sluiten.

Zo'n zes jaar ben ik gemiddeld twee keer per maand drie dagen niet thuis om te doen wat gedaan moet worden.

Ik heb uitgerekend wat ik in deze periode aan inkomsten verloren heb (hierin ben ik niet de enige en ik wist dit van tevoren): opgeteld is dit 432 dagen (reizen en verblijf in Nederland) omgerekend komt dit overeen met ruim een half miljoen Euro, niet meegerekend de tijd welke ik in Israël besteed heb voor de SMO. Ik wist dit van tevoren en had dit ervoor over omdat we met zijn allen een job te doen hadden.

In de vergadering van 15 juni 2004 legde ik, om mijn moverende reden, mijn functie als penningmeester neer waarop ik van de heer Ensel op 8 juli 2004 een e-mail ontving waarin stond:

"één ding stond altijd voorop: we doen het met elkaar als collega's besturen we de SMO, als eenheid, gesmeed uit doffe bestuurlijke ellende." Oh ja, Fred schreef in dezelfde e-mail "Je hoort bij het team, je hebt het tot op heden perfect gedaan en we kunnen je nu op dit cruciale moment niet missen!!!"

En, oh ja, Fred schreef ook nog in dezelfde e-mail "Philip Staal heeft zijn naam in het bestuur de afgelopen jaren waar gemaakt. Waarom laat je ons verdomme op de valreep in de steek?"

Dit alles heeft me doen besluiten om mijn besluit van 15 juni 2004 te herzien en aan te blijven als penningmeester van de SMO.

Dat het SMO gebeuren is afgelopen op 1 december a.s. was één van de mogelijke scenario's waarmee het bestuur geconfronteerd zou kunnen worden, zo dacht ik. Ik was hierop voorbereid zoals jullie hebben gezien en daarom kon ik als penningmeester van de SMO decharge krijgen van het bestuur.

Nadat ik als vertegenwoordiger van Platform Israël mijn handtekening had gezet onder de Vaststellingsovereenkomst tussen de Banken/Beurspartijen en de Joodse partijen vond ik dat ik mijn doel bereikt had. Echter, Platform Israël koos mij om zitting te nemen in het SMO bestuur. Ik heb hier lang over nagedacht of ik dit zou accepteren. Immers, ik had met veel inzet deelgenomen aan de Onderhandelingen Restitutie WO II Tegoeden maar voelde er niks voor om het geld te verdelen. Dat brengt, zo dacht ik, alleen maar ruzies met zich mee. Echter, uit waardering voor de inzet van minister Zalm tijdens de onderhandelingen WO II Tegoeden heb ik toch besloten om lid van het door de minister van financiën te installeren SMO bestuur te worden. Door voortdurend zijn steun te onthouden aan de SMO en in dit specifieke geval ook aan mij, ben ik teleurgesteld in het ministerie van financiën.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik positief verrast ben door het bestuursbesluit, ik waardeer dit en het doet me goed. Ik had dit niet verwacht en zeker niet na het telefoontje van Micha een paar dagen geleden waarin hij vertelde het jammer te vinden en het er moeilijk mee heeft nog een maand in het SMO te zitten zonder mij.

Nee, ik ben niet teleurgesteld in de bestuursleden van SMO daar teleurstelling afhankelijk is van de verwachtingen welke je van personen hebt. Ik zou verrast geweest zijn indien jullie anders hadden gereageerd. Ik was hierop voorbereid zoals jullie hebben gezien en daarom kon ik als penningmeester van de SMO decharge krijgen van het bestuur.

Wel voel ik me door jullie in de steek gelaten maar ik ben gewend om vanaf baby tot 28 oktober 1960 alleen gelaten te worden. Dat neemt niet weg dat ik het me wel aantrek want ook ik ben niet van steen. Echter, door mijn jeugdervaringen heb ik geleerd hiermee goed om te gaan en mijn leven niet te laten beïnvloeden door zulke vervelende maar voor mij onbelangrijke gebeurtenissen.

Genoeg van deze onzin en terug naar business. Jullie herinneren vast wel mijn e-mail aan jullie gestuurd op 8 juli 2004 – “The Donkey-Wise Lesson”

Ik vertel niks nieuws als ik zeg dat in artikel 4 van de statuten van de SMO punt 2 staat: “Het CJO benoemt twee bestuursleden en het Platform Israël benoemt één bestuurslid. Indien het bestuur uit meer dan drie personen bestaat, worden de overige bestuursleden benoemd door CJO en Platform Israël gezamenlijk.

In punt 4 van hetzelfde artikel staat: “Bestuursleden en hun plaatsvervangers worden benoemd voor de tijd van maximaal vier jaar.”

“Een aftredend bestuurslid of aftredend plaatsvervanger is terstond doch ten hoogste tweemaal herkiesbaar.”

“De aftredende bestuursleden kunnen zich uiteraard herbenoembaar stellen en dan (al of niet) herbenoemd worden door SPI en CJO”

In de brief van CJO d.d. 11 november j.l. staat: Het CJO stemt in met een verlenging van de zittingstermijn van het SMO-bestuur zoals dat op 4 december 2000 is geïnstalleerd, voor de periode van 4 december 2004 tot 31 december 2004.

In de brief van SPI d.d. 17 november j.l. staat: “Na overleg met het CJO en met de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën, heeft het bestuur van de Stichting Platform Israël in haar vergadering van 9 november j.l. in consensus besloten om de bestuursperiode van de volgende leden van het huidige bestuur tot en met 31 december 2004 te verlengen:

Uit Nederland:

1. R. van der Heyden
2. E. Ensel
3. H. Markens
4. M. Gelber
5. R. Spier

Uit Israël

6. A. Roet

Deze brief lezende zei mijn gevoel dat er iets in deze brief niet klopt. Ten eerste: SPI had vergeten mij naam erbij te zetten, maar dat kan een drukfout zijn.

Ten tweede: de brief is niet conform de informatie gekregen van Ya’acov Yannay op de SMO vergadering van 15 november j.l. De heer Yannay antwoordde op de vraag van onze voorzitter “is er al bekend wat SPI heeft besloten.” als volgt: “SPI heeft besloten om de termijn van het zittende bestuur niet te verlengen na 1 december a.s.”

Ik ken Ya'acov en voelde dat hij de waarheid sprak. Echter, indien Ya'acov de waarheid sprak dan was de brief van 17 november j.l. een vervalsing van de waarheid want Ya'acov is bestuurslid van SPI en was aanwezig tijdens de vergadering van SPI d.d. 9 november j.l.

Inderdaad het bleek dat SPI mij niet in de steek heeft gelaten tijdens haar vergadering op 9 november j.l. en dat Ya'acov inderdaad de waarheid sprak. Uit de notulen van deze bewuste vergadering blijkt dat dit punt helemaal niet aan de orde is geweest en dus ook geen besluit hierover is genomen. De benoemingsbrief van SPI heeft dus geen waarde.

Hieruit volgt dat alléén de heren Gelber, Ensel herbenoemd zijn. Het bestuur van de SMO na 1 december 2004 ziet er als volgt uit: Ensel, Gelber en Markens (immers er heeft geen herbenoeming plaatst gevonden door SPI). Ik wens de heren, vooral na 1 december 2004, veel vergader plezier.

Het is natuurlijk mogelijk dat SPI alsnog een besluit neemt betreffende de verlenging van het zittende bestuur. Echter, ik stel me niet herkiesbaar na 30 november 2004.

Ik zal nu de notulen van de SPI vergadering van 9 november 2004 aan u uitdelen.

Philip Staal

From: "Philip Staal" <philip@sisanit.com>
To: "Henri Markens" <hmarkens@worldonline.nl>; "Fred Ensel (thuis)" <fredensel@euronet.nl>;
"Micha Gelber (privee)" <mgelber@kabelfoon.nl>; "Rob van der Heijden"
<m.r.vanderheijden@zonnet.nl>; "Roet Avraham" <roeta@bezeqint.net>
Cc: "Robert Israel-werk" <r.israel@maror.nl>
Sent: 12:07 2004 יולי 08 חמישי
Subject: Fw: The Donkey-Wise Lesson !!!

Aan Reina per fax
Geacht bestuur,
Deze e-mail ontving ik van een goede vriend.

Met groet,
Philip
====

OLD STORY BUT WITH NEW TWIST, READ UNTIL THE END

One day a farmer's donkey fell down into a well.
The animal cried piteously for hours as the farmer
tried to figure out what to do. Finally, he decided
the animal was old, and the well needed to be
covered up anyway;
it just wasn't worth it to retrieve the donkey.



He invited all his neighbors to come over and help
him. They all grabbed a shovel and began to shovel
dirt into the well. At first, the donkey realized
what was happening and cried horribly. Then, to
everyone's amazement he quieted down.

A few shovel loads later, the farmer finally looked down the well. He was astonished at what he saw.

With each shovel of dirt that hit his back, the donkey was doing something amazing. He would shake it off and take a step up.



As the farmer's neighbors continued to shovel dirt on top of the animal, he would shake it off and take a step up. Pretty soon, everyone was amazed as the donkey stepped up over the edge of the well and happily trotted off!

Life is going to shovel dirt on you, all kinds of dirt. The trick to getting out of the well is to shake it off and take a step up. Each of our troubles is a steppingstone. We can get out of the deepest wells just by not stopping, never giving up! Shake it off and take a step up.



Remember the five simple rules to be happy:

1. Free your heart from hatred - Forgive.
2. Free your mind from worries - Most never happen.
3. Live simply and appreciate what you have.
4. Give more.
5. Expect less

NOW -----

Enough of that crap . . .

The donkey later came back and bit the shit out of the farmer who had tried to bury him. The gash from the bite got infected, and the farmer eventually died in agony from septic shock.

MORAL FROM TODAY'S LESSON:

When you do something wrong and try to cover your ass,
it always comes back to bite you.

