

Philip Staal

From: "Philip Staal" <philip@sisanit.com>
To: "Fred Ensel" <fredensel@euronet.nl>
Cc: <m.r.vanderheijden@zonnet.nl>
Sent: 09:43 2004 יולי 09 יום שישי
Subject: Jouw e-mail d.d. 8 juli 2004

Beste Fred,

Hartelijk dank voor je, uit je hart gegrepen, brief.

Archief Philip Staal

De reden dat ik met niemand van het bestuur, buiten de voorzitter, heb gesproken over mijn besluit indien de brief van de SG overgenomen wordt door het bestuur, is dat ik het niet als "blackmail" wilde laten overkomen.

Op het einde van je brief schrijf je "Alsjeblieft bedenk je".

Ik heb nog ruim een maand om me te bedenken en vind het een goed idee om, voor de volgende vergadering, hierover met jouw van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet en Shabbath shalom,

Philip

====

----- Original Message -----

From: [Fred Ensel](#)
To: [Philip Staal](#)
Cc: m.r.vanderheijden@zonnet.nl
Sent: Thursday, July 08, 2004 11:47 PM
Subject: Re: Fw: The Donkey-Wise Lesson !!!

Beste Philip,

Ik schrijf je deze mail en verwacht daarop geen antwoord.

We zullen op de 19de augustus, zo begrijp ik over een en ander praten.

Toch hecht ik eraan je deze mail te sturen.

Op 1 juli werd ik zeer onaangenaam verrast door je besluit op te stappen als penningmeester. Het was een reuze schrok.

Immers we hebben zij aan zij heel wat gevechten geleverd en het is voor jou noch voor mij een fijne tijd geweest. Integendeel. Ik hoef aan jou niet uit te leggen hoe ik ook prive door alles ben geraakt.

Maar een ding stond altijd voorop: we doen het met elkaar!

In de vele ritten van Den Haag naar Amsterdam hebben we veel gesproken en altijd gezamenlijk opgetrokken, de gelederen gesloten gehouden. En wat hebben we samen niet in Israel besproken en geknokt!

Jij hebt niet de moeite genomen om mij voor je beslissing te informeren, jij hebt niet de moeite genomen ook maar een tel de beslissing in het bestuur bespreekbaar te maken. Je hebt gewoon gedaan. Op zich moedig en ik zou, zij het met moeite, nog respect kunnen opbrengen als je de volle verantwoordelijkheid had genomen en was vertrokken. Ik zou dat vreselijk, echt heel erg hebben gevonden, maar ik heb je leren kennen als onverzettelijk en dus had ik daarvoor respect getoond, hoezeer ik je vertrek had betreurd!

Je hebt mij en de rest van het bestuur overvallen, met uitzondering van de voorzitter, maar jij en ik weten, dat we als "collega's" de SMO besturen, als een eenheid, gesmeed uit doffe bestuurlijke ellende van enkele jaren.

Ik was dus heel erg geschokt door je vertrek.....dacht ik!!

Na afloop van de vergadering begreep ik, dat je gewoon bleef zitten. Ik was woedend en dat heb je toen ook lod end clear van mij gehoord!

Sel je eens voor, Philip, ik zou penningmeester worden en zaken moeten beslissen in jouw aanwezigheid, waarbij jij aan de kant staat, geen verantwoordelijkheid neemt en ik als penningmeester als collega bestuurder jouw werk afmaak. Je staat erbij en je kijkt ernaar zonder verantwoordelijkheid te nemen. Dat is toch ondenkbaar. Maar goed, mijn boosheid was en is oprecht en na mijn uitval jouw kant op heb ik gewacht.

Philip, jij hebt mij voor minder gebeld, dus ik dacht hij belt en we gaan daar samen nog eens stevig over stoeien. Hebben we wel eens meer gedaan.

Taal noch teken van je. Opnieuw niets. **Niet ervoor en niet erna.**

Laat ik nogmaals zeggen, dat ik dat ten diepste betreurt. Je belt voor van alles en nog wat, we bespreken dingen voor en nu laat je tenminste mij als een baksteen vallen.

Ik moet zeggen, dat ik op zijn zachtst gezegd heel erg ben geraakt door je onaangekondigde halve vertrek en je stilzwijgen achteraf. Ik was toch ongezoeten boos na afloop, dacht ik.

Nadat ik op een reactie van jouw kant tevergeefs heb zitten wachten en (door de tijd die ik thans heb) niets heb gehoord ben ik in de pen geklommen om op scherpe toon hetgeen je ons aandoet te veroordelen.

Maar ik herhaal wat ik heb geschreven, JE HOORT BIJ HET TEAM, JE HEBT HET TOT OP HEDEN PERFECT GEDAAN EN WE KUNNEN JE NU OP DIT CRUCIALE MOMENT NIET MISSEN!!!!!!

Maar je geeft ons geen ruimte en laat tenminste mij met een geweldig probleem, een enorme kater achter. Helaas is dit bestuur geen pretje, verre van dat, maar samen de rit afmaken, was ijzersterk geweest. Nu laat je ons alleen verder de kooltjes uit het vuur halen.

Zo ken ik je niet en zo wens ik je niet te herinneren. Philip "Staal" heeft zijn naam in het bestuur de afgelopen jaren waar gemaakt. Waarom laat je ons verdomme op de valreep in de steek, waarbij je wel nog **aan de kant** mee blijft kijken. Dat is toch ONWERKBAAR.

Beste Philip, mijn brief was hard, maar duidelijk en ik begrijp, dat ik je heb geraakt. Mijn boodschap moest overkomen en je pijn doen was niet de intentie, dat spijt me dan, maar ik wilde wel glashard de waarheid zeggen. Was man liebt dat nekt sich, jij bent mij veel waard. Met jou had ik deze strijd tot het einde willen strijden om gezamenlijk, al dan niet eervol de finish te halen. Je hebt me laten zitten, daarover ben ik diep bedroefd.

Ik hoop, dat je je bedenkt en alsnog mee blijft doen. Zij aan zij, maar wel met opgeheven hoofd en niet vlak voor de eindstreep uitstappen. Dat is niet de Philip, zoals ik die de afgelopen jaren heb leren kennen.

Alsjeblieft bedenk je.

Fred Ensel

Mr F. Ensel
Selde rust 8
1181 MJ Amstelveen
The Netherlands
tel : +31206477970
mob:+31653989053