

# Saartje Hamburger

Utrecht, 21 juni 1900  
 Sobibor, 5 maart 1943  
 Directrice  
 Bereikte de leeftijd van 42 jaar

**Heeft u aanvullende informatie over Saartje Hamburger?**

[Aanvullen via de redactie »](#)

[Aanvullen in de Community »](#)

*Archief Philip Staal*

## Nederlands Israëlitisch Jongensweeshuis Megadle Jethomiem » □

Amstel 21, Amsterdam »

### Saartje Hamburger

Utrecht, 21 juni 1900  
 Sobibor, 5 maart 1943  
 Inwoner

### Ella Rebekka Bing »

Groningen, 15 november 1906  
 Sobibor, 5 maart 1943  
 Inwoner

### Esther Scheffer-Appel » □

Amsterdam, 22 mei 1918  
 Bergen-Belsen, 12 april 1945  
 Inwoner

### Naatje van Thijn »

Amsterdam, 14 augustus 1919  
 Auschwitz, 22 oktober 1943  
 Inwoner

### Jo Veerman »

Hilversum, 28 juni 1922  
 Auschwitz, 31 januari 1944  
 Inwoner

### David Ritmeester » □

Amsterdam, 6 november 1922  
 Auschwitz, 30 september 1942  
 Inwoner

### Juda Elsas » □

Amsterdam, 1 juli 1923  
 Blechhammer, 31 maart 1944  
 Inwoner

### Abraham Blitz »

Amsterdam, 17 augustus 1923  
 Auschwitz, 30 september 1942  
 Inwoner

### David Wolf de Lange »

Amsterdam, 17 september 1923  
 Auschwitz, 31 maart 1943  
 Inwoner

### Nathan Pels »

Amsterdam, 9 oktober 1923  
 Sobibor, 28 mei 1943  
 Inwoner

### Oskar Glaser » □

Darmstadt, 2 december 1923  
 Auschwitz, 30 april 1943  
 Inwoner

### Frederik Hekster »

Amsterdam, 23 februari 1924  
 Auschwitz, 30 september 1942  
 Inwoner

Saartje Hamburger was een dochter van Abraham Hijman Meijer Hamburger en Magdalena de Vries. Ze was directrice van het Megadle Jethomiem weeshuis.

*Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Sara Hamburger*

Saartje Hamburger groeide op in een gezin van vijf kinderen in Utrecht. In maart 1924 begon ze als gediplomeerd verpleegster met haar werk in het Ned. Isr. Ziekenhuis te Amsterdam. Van 1927 tot 1933 werkte ze in Soerabaja, Nederlands-Indië. In 1933 werd ze benoemd tot directrice van het jongensweeshuis Megadle Jethomiem. Het weeshuis vierde in 1938 onder haar leiding het 200-jarig bestaan.

Op 10 februari 1943 werd het jongensweeshuis omsingeld door de Duitse politie. Saartje Hamburger ging vrijwillig met de kinderen mee.

Op het plein voor het Muziektheater aan de Amstel is op 7 december 1989 een gedenkteken onthuld ter herinnering aan het weeshuis, ontworpen door kunstenaar Otto Treuman.

*R. Fuks-Mansfeld (red.), Joden in Nederland in de twintigste eeuw. Een biografisch woordenboek (Utrecht 2007) 122*