



## Profiel



Gerard de Boer

## Contact

## Categorieën

## Artikelen

## Laatste artikelen

7 mei 1945: De schietpartij op de Dam. De feiten (update 6 mei 2015).

[03/05 12:02PM]

[Deportaties naar Westerbork moesten doorgaan van de Nederlandse regering.](#)

[22/04 07:41PM]

[Over het werven van Nazi's bij de NAVO](#)

[18/03 07:24AM]

[Mijn artikelen.](#)

[15/02 08:16PM]

[Mei 1945: Veel slachtoffers door het onverantwoordelijke gedrag van de Binnenlandse Stridkrachten](#)

[17/02 09:18AM]

[Koningin Wilhelmina dreef prins Bernhards benoeming door als opperbevelhebber van de Binnenlandse Stridkrachten](#)

[11/02 05:31PM]

[Koningin Wilhelmina wilde een autoritair bewind onder leiding van het Oranjestuif](#)

[10/02 01:57PM]

[Rapport over de Haagse politie \(1940-1945\)](#)

[20/01 04:06PM]

[CIA-rapport: Nederlandse SS'er heeft in 1954 regelmatig Hitler ontmoet](#)

[14/01 05:53PM]

[Het goud van Stoomloodsvaartuig 19](#)

[12/01 03:59PM]

[11 en 13 November 1939: De eerste voorbereiding voor de vlucht van de Oranjes en de Nederlandse regering naar Engeland](#)

[10/01 03:56PM]

[1947-1948: Oud-premier Gerbrandt wilde een staatsreep plegen](#)

[08/01 05:49PM]

[1941: Opvarenden van](#)

## Deportaties naar Westerbork moesten doorgaan van de Nederlandse regering.

[22/04 07:41PM]

In 1955 werd in de dagbladen bekend gemaakt dat tijdens de bezetting de Nederlandse ballingenregering in Londen vond dat de Duitsers met het deporteren van joden moesten doorgaan. Dit was naar voren gekomen uit het verhoor onder ede van de oud-NS-directeur en voormalig verzetsman G.F.H. Giesberger door de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945.

Giesberger, die samen met de op 28 oktober 1944 gefusilleerde Cootje van den Bosch tijdens de Duitse bezetting via een geheime zender met Londen in contact stond, had herhaaldelijk gevraagd wat er in verband met de deportaties gedaan moest worden: "**Londen antwoordde: Niets! Doorgaan!**".

De latere verklaring van Giesberger bevestigde nogmaals hetgeen de toenmalige minister van Verkeer Van Schaik 10 jaar eerder (op 17 september 1945) heeft gezegd, namelijk **dat het treinvervoer naar de concentratiekampen de plicht was die de Nederlandse regering van het spoorwegpersoneel eiste omdat het goed was voor de Nederlandse economie.**

Vandaar dat het goed georganiseerde verzet in Drenthe ook nooit de spoorlijn naar het doorgangskamp Westerbork heeft gesaboteerd!

Op bevel van de Nederlandse ballingenregering is de NS pas op 17 september 1944 in staking gegaan. Vier dagen na het laatste transport met onder andere 77 ontdekte ondergedoken joodse kinderen!

Gerard de Boer

Op 17 september 1945 werd het personeel van de Nederlandse Spoorwegen door de toenmalige KVP-minister van Verkeer Van Schaik in de Haagse Houtrushallen toegesproken. Hij prees daarbij de spoorlieden uitbundig omdat ze de eerste jaren de (doden)treinen hadden laten rijden. Dat was goed voor de Nederlandse economie geweest.

Letterlijk heeft hij toen gezegd:

*"Met Uw treinen werden de ongelukkige slachtoffers naar de concentratiekampen gebracht. In Uw harten was opstand. Toch hebt ge het gedaan, dat strekt U tot eer, het was de plicht die de Nederlandse regering van u eiste, omdat het spoorbedrijf ook een der pijlers is waarop het economische leven van het Nederlandse volk steunt en dat niet voortijdig in de waagschaal mocht worden gesteld."*

Bovenstaande toespraak is dezelfde avond door de radio uitgezonden zonder dat dit tot enige commotie heeft geleid.

Gerard de Boer

De toespraak van Van Schaik op 17 september 1945 sluit precies aan bij het latere verhoor onder ede van voormalig NS-directeur en oud-verzetsman G.F.H. Giesberger door de PEC (Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945).



Archief Philip Staal



Minister Van Schaik

DINSDAG 18 SEPT. 1945

Het hoogtepunt der herdenking was de groote bijeenkomst van spoorwegpersoneel te Utrecht, waarin Z.Exc. ir. Th. van Schaik, minister van verkeer en energie, een rede hield.

Spr. herinnerde eraan, dat toen de spoorwegmannen de eerste jaren aan het werk bleven, dit geschiedde tot heil van het Ned. volk.

- [de 'Jagersfontein' waren ooggetuige van de aanval op Pearl Harbor](#)  
[28/12 08:16AM]
- [1946: Vrouwen van Ravensbrück - 'een staatsgevaarlijk Comité'](#)  
[27/12 08:32PM]
- [1 juli 1945: Churchill wilde Rusland aanvallen met Duitse krijgsgevangenen](#)  
[23/12 12:28PM]
- [De houding van de Nederlandse ballingenregering ten aanzien van de joden](#)  
[11/12 08:43AM]
- [Kapitein Westering ontmaskerde King Kong](#)  
[10/12 12:25PM]
- [1951: De door de overheid verboden Hannie Schaft-herdenking](#)  
[04/12 01:54PM]
- [The Ramblers: Het foute huisorkest van de VARA](#)  
[28/11 06:46PM]
- [Het bombarderen van Rotterdam in mei 1940 was geen overtreding van het oorlogsrecht](#)  
[11/11 12:26PM]

Fotoalbums

rss 2.0

xml atom feed

<< May 2015 >>

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31



**Oud-verzetsman  
G.F.H. Giesberger**

De oud-directeur de heer Giesberger heeft verklaard dat hij herhaaldelijk aan Londen heeft gevraagd wat er i.v.m. de deportatie moest worden gedaan. Londen antwoordde: „Niets! Doorgaan!”

**Gedeelte uit het originele PEC-verhoor van Giesberger**

Door ons is inderdaad door middel van GOOTJE VAN DEN BOSCH herhaaldelijk aan Engeland gevraagd wat wij moesten doen. Zij hebben *antwoord* ~~geen~~ **geantwoord**: Niets! Doorgaan!

(Archief Gerard de Boer)

Trackbacks

TRACKBACK URL: <http://www.bloggerij.nl/trackback/58212>

Bericht

Maak ook een [Gratis weblog](#) op Bloggerij.nl