



עמותה לרווחת יוצאי הולנד (ער) (AR) Amuta Lerivchat Jotsei Holland
ת.ד. 4121, תל מונד 40600 - Israel - 40600
טל. 972-9-7966252
E-mail: tswi31@bezeqint.net

Tel Mond, augustus 2005

OPEN BRIEF

Archief Philip Staal

Het is bitter als baby of klein kind tijdens WO II wees te worden

Het is bitter kennis te nemen van de onmenselijke omstandigheden waarop je je ouders en overige familieleden hebt verloren

Het is bitter om geen opa's, oma's, broers, zusters en verdere familie te hebben

Het is bitter dat in vele gevallen de opvoeders je hebben verboden de nog in leven zijnde familie te ontmoeten

Het is bitter op te groeien in de diepe eenzaamheid van het alleenzijn

Het is bitter als wees menigmaal te worden behandeld als volkomen onmondig

Het is bitter geen inbreng te hebben in de besluitvorming door voogden met betrekking tot jouw leven en dat je mening niet wordt gehoord

Het is bitter dat zelfs bij de verdeling van het bittere MAROR de wezen op onevenredige wijze zijn misdeeld

Het is bitter dat er nog steeds instanties zijn, die op autoritaire wijze met de wezen menen om te moeten gaan

Het is bitter kennis te nemen van de inhoud van het boek van Elma Verhey "Kind van de Rekening" waaruit duidelijk blijkt op welke wijze er met de belangen van de wezen werd omgesprongen

Het is bitter dat JMW zich op het standpunt heeft gesteld, haar voorlichting met betrekking tot haar visie inzake het boek "Kind van de rekening" uitsluitend aan

bestuurders van de organisaties in Israël te ventileren en niet aan de belanghebbenden : de wezen (bezoek delegatie van JMW begin juni 2005 aan Israel)

Het is bitter dat JMW neerbuigend met de wezen meent te moeten omgaan getuige deze voorlichtingsbijeenkomst in Tel Aviv

Het is bitter dat JMW geen enkel aannemelijk argument heeft weten te produceren om hun standpunt te onderbouwen, integendeel : er is meer ontevredenheid onder de wezen

Het is bitter dat de pers over deze bijeenkomst verslag doet en de lezers laat weten dat alles “uitstekend” is verlopen, zonder bij de belanghebbende wezen informatie in te winnen

Het is bitter dat wij wezen, ondanks dat wij thans de respectabele leeftijd hebben bereikt van ten minste 60 jaar en zelfs grootouders zijn, worden behandeld als **onmondigen**

Het is bitter wanneer je met de kleine vergeelde foto's van je familie in de hand jezelf afvraagt “**waarom**”?

Het is bitter, **BITTER**

Het Bestuur van Amuta Lerivchat Jotsei Holland AR
Tswi J. Herschel, voorzitter